

1981 - året för folkets enhet och propagandan för den väpnade kampen

Åtta år efter den fascistiska statskuppen som inneburit en av de svartaste perioderna i det chilenska folkets historia, kan vi se resultatet av fascismens ekonomiska politik och förtryck. En politik som hänsynslöst har privatiserat den högre undervisningen, hälsovården och försäkringssystemet, tjänster som staten traditionellt har ansvarat för. Diktaturen ger på så sätt hälsovård och undervisning åt några få och dömer de stora sektorerna av befolkningen till ett omänskligt liv.

Men denna situation av extrem misär skapar i sin tur förutsättningar för det politiska motståndet att växa snabbare. På så sätt och framför allt sedan folkoppröret har nya skikt av befolkningen förstått att bara den väpnade kampen kan krossa diktaturen och göra slut på det nuvarande förtrycket. Dessa objektiva och subjektiva omständigheter i vårt land bestämmer karaktären hos en ny fas i kampen, dvs en principiellt ny kampform, propagandan för den väpnade kampen, som initierar den kamp som möjliggör upproret och maktövertagandet. Naturligtvis är inte upproret enbart ett verk av de politiska partier som ansluter sig till den kampformen och som har inletit militära aktioner i Chile, utan ett verk av alla exploaterade i vårt land.

För att lyckas att korrekt leda kampen mot diktaturen är det nödvändigt att skapa en enhetlig revolutionär ledning, ett överhuvud för de revolutionära styrkorna, som korrekt kan leda kampen såväl på det politiska som på det militära området. Det är givet att en sådan ledning inte kan uppkomma spontant, utan är frukten av en medveten ansträngning i den revolutionära kampen.

Det är nödvändigt att skapa villkoren för detta, dvs sluta med det sekteristiska ordvalet och sluta med avantgardismen, företeelser som försvårar enheten. Vi bör eftersträva att fördjupa samtalen om enhet, på samma sätt som våra kamrater gör i Chile och som har möjliggjort ett närmande mellan organisationer som aktivt gör motstånd. Bara så kan vi lyckas skapa ett revolutionärt politiskt block, som via revolten lyckas göra slut på diktaturen och etablera en provisorisk revolutionär regering, som inleder uppbygget av socialismen i Chile.

Slutligen, på det internationella planet, hälsar vi det heroiska salvadoranska folket och dess politiskt-militära organisationer, som slåss mot den civil-militära diktaturen (den kristdemokratiska) som är trogen allierad med den nordamerikanska imperialismen, vilken satsar ofantliga militära och ekonomiska resurser för att upprätthålla den våldsamma diktaturen i El Salvador. Vi gläder oss åt de segrar som FMLN nyligen vunnit. På samma sätt hälsar vi folket i Nicaragua och sandinistiska fronten, en legitim representant för folket, som genomför stora ansträngningar för att bygga ett mer rättvist samhälle. Samma sak gör kamraterna i Guatemala och dess politiskt-militära organisationer, som slåss mot Lucas Romeos diktatur.

Chilenska Socialistpartiet C N R  
Svenska sektionen  
Året för enhet och propaganda för  
den väpnade kampen  
11 September 1981